



4. Årgang · Nr. 1 · Marts 2018

De 3 kirker

ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE PASTORAT

Lokalt nyt

Ørsted Forsamlingshus:

23. marts.

Whisky smagning.

Søllested Forsamlingshus:

Den 2. - 3. - 4. marts.

Dilettant.

Den 20. marts kl. 18.00.

Fællesspisning.

Den 25. april kl. 18.00.

Fællesspisning.

Tak



Når dette kirkeblad udkommer, er det jo ved at være nogle måneder siden, jeg tiltrådte som sognepræst her i pastoratet. Jeg vil gerne takke for den venlige modtagelse, jeg har fået rundt omkring i sogne. Det virker, som om det er et godt sted, jeg er landet.

De bedste hilsener fra John Vestergaard.

Hjemkomst

For nogle måneder siden, sad jeg i toget på vej mod Sjælland, nærmere bestemt København.

Det at køre i tog er en speciel oplevelse. "Toget standser i" – står der på den elektroniske informationstavle, og så kommer der ellers en række af bynavne. For toget det standser, på ganske bestemte steder, på ganske bestemte tidspunkter. Det standser ved store stationer og små stationer. Det standser længe nogle steder og andre steder ganske kort.

Det at stationerne kommer i deres egen forud givne rytme, mindede mig om kirkeåret, som også har sin helt egen rytme. For når helligdagene kommer, en efter en i årets løb, så markerer de en form for standsning i ugens strøm af begivenheder og gøremål. Og lige som stationerne er forskellige, så er kirkeårets dage det jo også.

Påske, pinse og jul det må være København, Odense og Århus. Det er markante stationer, og opholdet er som regel lidt længere end ved en lille almindelig station. Slagelse, hvor toget for eksempel standse, det kunne være en af de mange søndage i trinitatistiden.

Og hvis man, for eksempel, nærmer sig Slagelse, og skal af der, så er det jo en vigtigere station end København. For det er

der, man er nu, det er der, man skal af. Og på samme måde, så er en søndag i trinitatistiden vigtigere end juletiden, når det er lige netop den søndag i trinitatis.

Hvis man er pendler, får man et indgående kendskab til stationerne. Man kommer til at kende landskabet imellem stationerne. Man kan følge med, og opleve genkendelsens glæde, og samtidig opdage noget nyt, selv om man har kørt ad ruten adskillige gange før. Ligesådan er det med kirkeåret. Man kommer til at kende det. Til at kende dets forløb. I hvert fald hvis man kommer i kirke nogenlunde hyppigt. Og man kan opdage nye sammenhænge eller opleve genkendelsens glæde. Blandt andet derfor er det ikke nogen helt tosset ide at blive, hvad man kunne kalde kirkependler.

Det meste af tiden, når man kører i et tog, foregår jo imellem stationerne. Når man kører derudaf. Og det kan både være en stor fornøjelse, og en lidt mere blandet en af slagsen. Man kan være mere eller mindre aktiv. Nogle kommer knap ind i toget, før de skal have deres bærbare tændt. Nogle sidder og kigger ud af vinduet. Måske laver de ikke noget. Måske tænker de på et vanskeligt problem? Nogle sidder og læser. Hver især har sin egen måde at køre i tog på. Fælles er man om vilkårene. Man



er fælles om at være passagerer, om at være med i toget.

Sådan er det også med en almindelig uge. Nogle udretter meget. Andre ikke så meget. Men den er der, som noget givet, den helt almindelige uge. Og vi kan vælge at gøre, som vi plejer, i løbet af ugen. Vi kan vælge at tage den på automatpiloten, eller at prøve noget nyt.

Når man så skal af toget, så er det lige meget, hvad man egentlig har lavet i løbet af turen. Når man skal af, så skal man af. Der bliver vi stillet lige. Således også med guds-

tjenesten. Der er vi også alle lige. Og det er ligegyldigt, hvad man har udrettet i ugens løb. Det spiller ingen rolle, når vi samles om ham, som er Sandheden, Vejen og Livet.

Således kan en station og en gudstjeneste forbindes med hinanden.

Oftest, når man rejser med tog, så tager man jo hjem igen på et tidspunkt. Det er endnu et punkt, hvor en station og en gudstjeneste kan ligne hinanden. Stationen kan have med hjemkomst at gøre. Gudstjenesten har det altid.

Kirkesangeraspiranter

Hvis man, som kirkegænger, har bemærket, at der somme tider står 1-2 piger og synger sammen med vores kirkesanger, så kommer her en forklaring.

Menighedsrådet har besluttet at lade nogle af de korpiger, der modtager soloundervisning, blive oplært som kirkesangere. De forbereder sig på at synge salmerne med deres sanglærer, Rikke

Wegner Fyrst, og ved at benytte sig af salmebog online, hvor man kan finde salmetekster og høre salmemelodier. På denne måde får de dels det optimale ud af at synge i kirkekor, dels tjener de lidt lommepege og dels bliver de, med tiden, dygtige kirkesangervikarer til glæde for os alle.

Korenes Forårskoncert

Søndag d. 15. april kl. 15. 30 indleder vi en ny tradition i korene og Ørsted kirke. På dette tidspunkt har korene været godt i gang i næsten en hel sæson og brænder efter at vise alt det, de kan. Korene har sunget hver for sig til de ugentlige prøver og haft hver sine små og store optrædener. Til forårskoncerten vil korene både synge hver for sig og sammen, og man vil komme til at høre nogle af de dygtige solister, vi har. Vi glæder os til at skyde denne tradition i gang og håber, at vi, med vores sang, kan give jer alle en dejlig start på foråret.



Kalender

		Ørsted	Søllested	Vedtofte
04.03	3. s. i fasten	11.00*		
08.03	Open by night	19.30		
11.03	Midfaste		*11.00	
18.03	Mariae bebudelsesdag, koret medvirker, kirkekaffe			*11.00
25.03	Palmesøndag (RSK)	09.00		
29.03	Skærtorsdag		*11.00	
30.03	Langfredag			11.00
01.04	Påskedag	*11.00		
02.04	Anden påskedag, kirkekaffe		*11.00	
08.04	1. s. e. påske			*11.00
15.04	2. s. e. påske	*11.00		

15.04	Forårskoncert	15.30		
22.04	3. s. e. påske		*11.00	
27.04	Konfirmation	*11.00		
29.04	Konfirmation			*11.00
04.05	Befrielsesaften		19.30	
06.05	5. s. e. påske	*11.00		
10.05	Kristi himmelfarts dag		*11.00	
13.05	6. s. e. påske			*11.00
20.05	Pinsedag		*11.00	
21.05	Anden pinsedag, fritluftgudstjeneste, præstegårdshaven i Ørsted		*14.00	
27.05	Trinitatis søndag (RSK)		09.00	

Noter for Ø.S.V.: * Gudstjenester med altergang.

Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Kørestolsbrugere dog 2 dage før. Eventuelle ændringer i gudstjenesteplanen annonceres i dagspressen.

Arrangementer

Open By Night

Den 8. marts kl. 19.30 holder vi "Open By Night" for sidste gang i Ørsted Kirke.



Det betyder ikke, at vi skærer ned på aktivitetsniveauet, men vi har ambitioner om at lave nye tiltag.

En af de nye ting, korenes forårskoncert, skriver vi om i denne udgave af kirkebladet.

Ved denne sidste "Open By Night" kommer Syngedrengene fra Assens med Finn Pedersen som dirigent.

Syngedrengene, som er Danmarks ældste eksisterende drengekore, kræver nok ikke den store omtale, det er et kendt og elsket kor.

Ved koncerten akkompagnerer Henrik

Sørensen koret fra kirkens orgel, der netop i år fylder 10 år.

I aftenens 2. afdeling, der former sig som en andagt, vil vores nye præst John Vestergaard læse et par tekster, og vi skal høre musik fra organist Henrik Sørensens nyeste CD.

Vi synger salmer, og Rikke Barsøe Florens medvirker på fløjte.

Kirkens Marcussen&Søn-orgel har vi nu haft i 10 år, og det kan vi så bruge denne aften på at glæde os over.

Befrielsesaften

Fredag den 4. maj

Så vil vi igen i år synge foråret og sommeren ind i Søllested kirke og fejre befrielsesaftenen den 4. maj.

Der er stadig mange, som mindes denne fantastiske dag, som markeres ved at sætte tændte lys i vinduet om aftenen.

Vi andre, som ikke har oplevet den, fejre den med stor respekt. Lad os endnu engang glædes over foråret og glæden ved at være frie mennesker og syng de kendte sange sammen, sådan som man også gjorde under 2. verdenskrig.



Friluftsgudstjeneste

2. Pinsedag, mandag den 21. maj kl. 14.00

I år er der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Ørsted, 2. pinsedag, mandag 21. maj, kl. 14.00. Der vil være festlig musik, ved FDF Odense Musikkreds. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kaffe og andet godt. Vi håber på godt vejr, men hvis det danske vejrlig skulle vise sig fra sin værste side, så flytter vi gudstjenesten op i Ørsted kirke. Vel mødt.



Konfirmationer

Følgende agtes konfirmeret fredag 27. april, Bededag, kl. 11.00 i Ørsted kirke:

Niklas Kildemark Matthiasen
Ellemosevej 15

Caroline Stenskrog,
Moselundvej 1

Laura Linddal Maagaard Pedersen,
Chr. Richardtsvej 35

Mikkel True,
Dyrhøjvej 17

Følgende agtes konfirmeret søndag 29. april, kl. 11.00 i Vedtofte kirke:

Frederik Mørch Larsen,
Vedtoftevej 11



Hvad gør du ved:

Fødsel

Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I via www.borger.dk indtaste en Om-sorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.

Navngivning og dåb

Inden for barnets første 6 måneder skal det navngives. Det kan ske ved dåb eller ved navngivning. Ved dåb henvender man sig til sognepræsten. Ved navngivning sker det via www.borger.dk. Er man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.

Konfirmation

Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige skoler. Tilmelding til undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke.

Vielse

Ønsker I kirkelig vielse eller en velsig-

nelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten. I forbindelse med en vielse skal man via www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det er en god idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt.

Dødsfald

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten, med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede begravelsesform. Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten. De fleste vælger også at bruge en bedemand. Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen.

Samtale

Det er altid muligt at få en samtale med en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten.

Adresser og telefonnumre:

Kirkekontor for Ørsted, Søllested, Vedtofte Pastorat:

Kordegne Christina Frost-Hansen

tlf.: 64 71 11 88

mail: assens.sogn@km.dk

Kirkekontoret er åbent tirsdag - torsdag kl. 11.00 – 13.00
samt torsdag eftermiddag efter aftale.

Sognepræst:

John Vestergaard

Chr. Richardtsvej 25

Ørsted, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64451033

Mail: JVN@KM.DK

Mandag fri.

Menighedsrådsformand:

Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne:

Ragnvald Graversen,

Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg

Tlf.: 64 45 10 73, ragnvald1951@gmail.com

Graver:

Ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker:

Susanne Kiesbüy. Tlf.: 23 61 48 93.

svkirker@mail.dk

Træffes bedst tirsdag - fredag
kl. 08.00 – 14.00. Mandag fri.

www.de3kirker.dk